

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE TOCHT NAAR HET LAND VAN BELOFTE

ER zijn landen wier natuurlijke ligging weinig benijdenswaardig is. Wij vinden ons vaderland wel mooi en zouden niet willen ruilen maar, gezien op de grote wereldkaart vormt het een kleine vlek; een bufferstaat tussen twee grote mogendheden die elkaar al te vaak in het haar zitten. Tot overmaat van ramp hebben die twee, in de loop van de geschiedenis, hun twist bij voorkeur in ons land uitgevochten. Palestina was ook zo'n strook grond gekneld tussen Egypte en Assyrië, twee staten die met elkaar niet al te best konden opschieten. En, of ze het wilden of niet, de inwoners van Palestina hadden weinig rust. Telkens weer rolde het oorlogswaas over hun land.



3. — DE WET VAN JAHWE

DE Hebreërs waren nomaden. Zij emigreerden naar Egypte, werden er slecht behandeld en waren er ongelukkig. Toen kregen zij echter Mozes als leider. Deze verlosste hen uit Egyptisch knechtschap en leidde hen naar het Land van Belofte : Palestina. Deze tocht duurde veertig jaar. Het was aan Mozes dat Jahwe op de berg van Sinaï zijn wil openbaarde. Mozes grifte deze wil of wet op stenen tafelen.

4. — DAVID ZINGT EN DANST

DE Hebreërs vestigden zich voor goed in het beloofde land. Een van hun grote leiders was de profeet Samuel. Nadien hadden ze koningen. De eerste was Saul, dan kwam David. In de heilige boeken, die wij thans de bijbel noemen, kan je lezen dat deze koning machtig genoeg was om op de berg Sion een stad te bouwen. Dat was Jeruzalem. De stenen tafelen der wet of het verbond tussen de Hebreërs en hun God werden plechtig naar Jeruzalem gebracht. Het is bekend dat David dichter en muzikant was en de Ark des Verbonds al dansend volgde.



1. — DE VADER VAN DE HEBREEERS

IN de eeuw van Hammoerabi verliet er een man, die Abraham heette, zijn vaderstad Ur, in Chaldea, en vestigde zich op de oever van de Jordaan. Hij wordt aanzien als de stamvader van de Hebreërs. Zijn vrouw heette Sara. Talrijk waren de Hebreërs niet en toch maakten zij geschiedenis...



2. — SLECHTS EEN GOD

ZIJ kenden en aanbader slechts één god Jahwe de schepper van het heelal. In tegenstelling met de andere civilisaties uit dit tijdperk, hadden ze dus niet een hele reeks grote en kleine goden. De Hebreërs hoopten op de komst van de Messias die de wereld zou verlossen en zij geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel. Het is uit het geloof van de Hebreërs dat het christendom zou geboren worden.



5. — JERUZALEM KRIJGT EEN TEMPEL

DE zoon en opvolger van David was Salomo, in de geschiedenis bekend om zijn rijkdom en zijn wijsheid. Zijn regering was gekenmerkt door vrede en welvaart en hij bouwde te Jeruzalem de tempel van Jahwe. Het was de enige tempel van heel het koninkrijk en in die tempel was geen beeld te vinden, want God is een geest. De plechtigheden in deze tempel waren indrukwekkend.